

# VEILIGHEID

## Artuur:

Weet je wat ik het allerergste vind? Tijdens het nakijken van de briefjes in de doos van De Vlieg, merkte ik op dat sommigen onder jullie zich niet altijd veilig voelen in de stad.

Ik raapte die briefjes bij elkaar en toonde ze meteen aan mijn vrienden van het stadsbestuur. Zij schrokken zich een bult!



De mensen van De Klinker hielpen ons een plan te maken zodat jullie meer te weten kunnen komen over de gevaren van drugs en alcohol.

Dit hebben we nodig omdat sommige jongeren ons vertelden dat ze niet altijd weten hoe ze zich daartegen kunnen beschermen. We kregen ook meteen te horen dat onze vrienden van het stadsbestuur samen met de politie hun best doen om vechtpartijen aan te pakken. Vechten hoort hier niet thuis!

Terwijl de mensen van het stadsbestuur verder nadachten over hoe jeugdcentrum De Klinker nog meer een fijne plek voor iedereen kan zijn, gingen De Vlieg en ik terug op onderzoek uit. Het was namelijk al pikdonker en tijdens het vliegen in het donker konden we goed zien welke plaatsen in de stad beter verlicht kunnen worden.

Het stadsbestuur was enorm blij met onze tips.



Tijdens het vliegen zagen we ontzettend veel mensen op hun smartphone of tablet naar filmpjes kijken of een spelletje spelen. De Vlieg en ik zijn ook altijd stiekem blij als we op de tablet of smartphone van mama of papa mogen. Maar wisten jullie dat het internet ook erg gevaarlijk kan zijn?

Daarom konden jullie ouders alvast in jeugdcentrum De Klinker terecht om meer te leren over de gevaren van het internet.

# IEDEREEN EEN STEM!

## Artuur:

Jouw mening telt, jouw mening werkt!

Dankzij ons grote onderzoek hebben De Vlieg en ik gigantisch veel geleerd.

Als onze stad leefbaar is voor kinderen, is ze leefbaar voor iedereen!

We gaan vanaf nu altijd jouw mening vragen.

We hebben zelfs ideeënbussen in de stad geïnstalleerd.

Om op een leuke manier je mening te vragen, organiseerden we onlangs ook een heus Stadhuispel. Dat was écht zo fijn dat we dat nog gaan doen!



# WAT EEN AVONTUUR!

## Artuur:

Fieuuuw! Wat een geweldige vlucht is dit geweest. En wat kregen we vele goede ideeën en opmerkingen.

Kijk naar wat we op zo een korte tijd bereikt hebben. Het geeft ons enorm veel zin om zoveel meer te doen! En dankzij jullie kunnen we dat!

Blijf jullie mening geven en wij blijven luisteren.

Tot in de stad!

Jullie vriend,

*Artuur*



V.U. Mattias Paglialunga



KIND- en JEUGDVRIENDELIJK

# AARSCHOT

## Hallo vrienden!

Ik ben **Artuur** en ik heb goed nieuws! Samen met mijn vriend **De Vlieg** heb ik twee jaar lang door onze stad gevlogen. We hebben de mening van meer dan duizend kinderen en jongeren gevraagd. Met wat ze vertelden hebben we een **gigantisch-mega-actieplan** gemaakt.

Vlieg met ons mee en ik vertel je er alles over!





## HET IDEE

### Artuur:

Op een dag was ik samen met De Vlieg in het stadspark aan het genieten van het mooie weer.

Plots kwam iemand van het stadsbestuur aangelopen. 'Artuur, we hebben je nodig! Je moet meteen meekomen!'

Wat was er aan de hand?

Toen we in jeugdcentrum De Klinker aankwamen werd meteen veel duidelijk. De mensen van het stadsbestuur hadden met Unicef gesproken.

Kennen jullie Unicef?

Dat zijn mensen die zorgen voor een betere wereld voor alle kinderen. Samen met Unicef had het stadsbestuur een groot plan bedacht voor alle kinderen van onze stad. Vanaf nu zullen we alle kinderen en jongeren van de stad als échte burgers behandelen,' zei een meneer met een grote snor.

'En jij Artuur,' ging hij verder, 'jij bent een groot kind, jij woont in de stad, jij gaat hier naar school en jij speelt veel buiten met andere kinderen. Jij weet wat de kinderen en jongeren willen! We willen dat jij erop uittrekt en zoveel mogelijk kinderen en jongeren hun mening gaat vragen.'

'Maar... waarover dan?' vroeg ik voorzichtig.

'Kijk, ik leg het je even uit,' lachte de man met de snor.

'We willen graag het leven van alle mensen in onze stad zo gemakkelijk mogelijk maken. Neem bijvoorbeeld een nieuw fietspad aanleggen: als het veilig is voor kinderen, dan is het ook veilig voor volwassenen, toch?'

'Wow, dat is een gigantisch goed idee!' riep ik enthousiast.

'Ik doe mee!'

'Goed zo,' zei de man, 'daarom moet jij gaan uitzoeken wat de kinderen willen.'

Zo vertrokken De Vlieg en ik op onderzoek.

Kijk mee en je zal versteld staan van wat wij hebben ontdekt!



Thema

## GOED IN JE VEL

### Artuur:

Wow! Ik schrok van wat ik hoorde!

Sommige vrienden vertelden me dat ze niet altijd weten waar ze met hun problemen of vragen terecht kunnen.

We hebben meteen actie ondernomen en een JAC-medewerker twee dagen per week naar jeugdcentrum De Klinker gestuurd.

Dat is iemand die speciaal komt om je te helpen met jouw vragen of problemen. Binnenkort krijg je een overzicht van elke plaats waar je terecht kan.

Voor een praatje. Voor hulp.



Het is superbelangrijk dat iedereen weet waar hij of zij geholpen kan worden in onze stad. De Vlieg en ik houden trouwens niet van pesten en jullie duidelijk ook niet.

Jullie gaven ons ongelooflijk veel goede ideeën om pesten aan te pakken: van acties op school tot een belevingsdag.

We zijn meteen beginnen nadenken hoe we hiermee aan de slag kunnen gaan.

Thema

## EEN PLEK IN DE STAD

### Artuur:

Jullie zijn graag buiten en houden van kleur in de stad! Fantastisch!

De 11-jarige Jef had zelfs dit supertof idee:

'We breken verlaten gebouwen af en maken er pleintjes en meer groen.'

Dankzij jullie goede ideeën konden De Vlieg en ik weer niet wachten en bouwden we een heuse Speeldernis in Meetshovenbos. Maar de kinderen in het stadscentrum vertelden ons dat ze ook van spelen houden, dus maakten we een avontuurlijk Speelschip, midden in het stadspark!



Thema

## VERPLAATSEN IN DE STAD

### Artuur:

Lang leve de fiets!

Vroeger ging ik altijd te voet naar school of nam ik de fiets. Toen leerde ik De Vlieg kennen en sindsdien heb ik mijn fiets minder nodig omdat De Vlieg mij altijd brengt.

Wanneer ik over de stad vlieg, zie ik kruispunten, fietspaden of voetpaden waar heel gevaarlijke dingen gebeuren. Aan alle vrienden die we tegenkwamen, vroegen we dan ook wat zij vinden van het verkeer in de stad. Het was net alsof jullie er samen al over gesproken hadden! Zoveel opmerkingen!

Wat jullie zeiden, vonden we zo belangrijk dat we mensen ingehuurd hebben die niets anders doen dan fietsplannen maken. Zij gaan ervoor zorgen dat wij het beste en veiligste plan voor onze stad hebben!

Binnenkort hebben we zelfs voor jou ook een schoolroutekaart met de veiligste wegen naar school.

Want wie fietst er nu niet graag? Fietsten is gezond, je bent buiten, bovendien is het goed voor het milieu én het is nog fijn ook. Dankzij jullie hulp kunnen we actief werken aan een betere fietsomgeving voor iedereen! Superhard bedankt!

Omdat wij zo graag buiten zijn, zorgden we zoals elk jaar op de Grote Markt voor een Buitenspeeldag. Deze keer toverden we ze om tot een Groene Markt omdat jullie heel veel van groen houden.

Nu weten we het wel zeker: voor nieuwe speelterreinen of hangplekken vragen we altijd jullie mening!